

Hej allesammen. Jeg hedder Ellen. Mit kaldenavn er Zeke, så jeg ville blive glad hvis I brugte dette i stedet. Fra november 2021 forberedte jeg mig på at studere i udlandet i Japan. Jeg startede med at undersøge, hvilke universiteter jeg kunne vælge at tage på udvekslingsophold til. Derefter startede jeg processen med at få et legat. Det var en lang og kompliceret proces. I starten var mange af mine klassekammerater og mig ikke sikre på, om vi kunne tage til Japan pga Corona. Alt gik dog godt, og det lykkedes mig at komme til Japan.

Jeg ankom til Japan weekenden før undervisningen startede, hvilket var hårdt siden vi ikke fik chancen for at vænne os til at bo her før undervisningen rigtigt begyndte. Jeg håber dog, at andre internationale studerende i fremtiden vil få tid til at vænne sig til Japan, inden undervisningen starter. Det tog mig omkring en måned at vænne mig til Japan og omkring en uge at komme over mit jetlag. I løbet af den første uge skulle jeg deltage i undervisningen, underskrive en masse dokumenter og vi skulle alle til kommunekontoret for at få alle papirarbejdet på plads. De hjalp os, men det var en meget stressende start på udvekslingen.

Bortset fra stressen og vanskelighederne i starten, var jeg superglad for chancen for at komme til Japan. Det har altid været min drøm at bo i Japan, ikke som turist, men som en rigtig resident. Jeg er blevet vant til at bo i Japan nu, og jeg nyder virkelig de små ting, som at handle ind til dagligvarer, og tage i parker og besøge templerne.

Jeg elsker især at se alle ungdomsskoleeleverne tage hjem efter skole i deres søde



uniformer og gå side om side med hinanden. Jeg har kun set det i anime og andre japanske medier, så jeg synes det var meget hyggeligt at opleve i virkeligheden.

Det bedste her er de venner jeg har fået. Jeg er kun blevet venner med andre udvekslings elever, men de er alle sammen meget søde. Hvis det ikke var for mine venner, tror jeg ikke, jeg ville have haft det lige så sjovt i Japan, som jeg har haft det. Jeg er meget taknemmelig for de venner jeg har fået. Vi har ofte taget til forskellige steder sammen, såsom karaoke og izakaya

barer. Vi tog også til Mt. Takao. Træerne var blevet en meget smuk farve i efteråret og templerne på bjerget var også noget for sig selv. De havde en masse røgelse som brændte, hvilket jeg synes var dejligt, da jeg elsker lugten af røgelse. Jeg fik taget en masse gode billeder af området inklusiv dem som er i denne rapport. Faktisk tog en anden udlænding et flot billede af os på toppen af bjerget. Også vedhæftet i denne rapport. Et super fint billede af os, der kigger ud over horisonten. Vi takkede ham mange gange.

Dette semester valgte jeg undervisning i kanji, samtale og komposition. Hver klasse var interessant og sjov. Kompositionsklassen var især svær, men den var den mest interessante synes jeg, da jeg synes det er spændende hvordan man skriver et sakubun. Hver lærer var venlig og hjælpsom. Hvis man havde et problem, var de meget villige til at guide og hjælpe en.

Til sidst vil jeg gerne takke min vejleder og de mennesker, der har hjulpet mig under mit ophold.



Først min vejleder, professor Miyauchi, tak for bekræftelsen af det månedlige anmeldelsesark. Tak til Centeret for International Uddannelse og fru Ohno fra International Affairs Division for hjælp med alle procedurerne. Tak til min underviser, Tomoko Sasaki, for at hjælpe mig med papirarbejdet på kommunekontoret. Tak til folkene på ledelseskantoret i Otowakan for at hjælpe mig, når jeg havde problemer. Tak til mine klasselærere og Hagiwara-sensei for altid at give os interessante lektioner. Jeg vil gerne takke alle de venlige udvekslingsstuderende og især mine venner, jeg har mødt i Japan.