

Reflektioner som utbytesstudent i Japan

Högskolan Dalarna

Marlene Wixner Johansson

Detta är min reflektion före och under utlandsstudier. Mitt utbytesprogram är snart över. Det hela började för 1 år sedan då jag inte visste om jag skulle kunna åka till Japan, men lyckligtvis, två år efter utbrottet av COVID-19, skapade Japan ett system för att ta emot internationella studenter. Det här var början på mitt stora äventyr. Jag hade bara två veckor på mig att förbereda mig för en ettårig utlandsstudie. Så det var mycket förberedelser att göra: visum, pappersarbete, packning, negativt PCR-test. Dock efter mycket förberedelser kunde jag äntligen gå ombord på planet som skulle ta mig till Tokyo.

Det här var min fjärde resa till Japan. Jag tror att det bästa sättet att lära sig ett annat



lands kultur och språk är att faktiskt vara i landet. Om du bor i Japan kan du använda japanska utanför klassrummet och samtidigt lära dig om kulturen.

Däremot så har Japan många skillnader jämfört med Sverige vilket kan vara en väldigt stor omställning i början. Då det är andra gången jag studerar här i Japan upplevde jag ingen större kulturchock. Istället kändes det som om jag hade kommit hem. Jag hade inte kunnat träffa mina vänner på två år på grund av

coronaviruset, det var ett glatt återförenande att träffa alla igen. Under 2021 deltog jag även i Ochanomizu Summer Program, vilket jag verkligen är tacksam över. Tack vare programmet kunde jag träffa nya vänner innan jag åkte till Japan och som jag i år äntligen fick träffa personligen.

Förutom att spendera tid med vänner och sightseeing i Tokyo, erbjöd Ochanomizu University intressant och roliga specialklasser för internationella studenter, något som jag uppskattade väldigt mycket. Alla lärare var väldigt snälla och det märktes att de verkligen bryr sig om studenterna. Jag är tacksam för alla lärare jag haft under detta

utbytesåret. Under höstterminen fick jag även möjligheten att hålla i en svenskaklass för nybörjare. Det var lärarrik utmaning och jag var förvånad men glad över hur många som var intresserade av att lära sig svenska och om svensk kultur. En annan sak som jag vill lyfta fram är det nya studentboendet. Det tidigare studentboendet låg lite långt ifrån universitetet, så man behövde åka tåg fram och tillbaka varje dag. Dessutom hade jag hört rykten om att det fanns många insekter etc. då det var en äldre byggnad. Den nya sovsalen ligger dock på campus och är väldigt fräsch. Vissa internationella studenter har valt att inte bo på studentboendet, men jag rekommenderar verkligen att bo här.

En annan del som jag tycker är viktig är att resa och se nya platser för att få uppleva kulturen. Att studera har den högsta prioriteten, men det är också viktigt att uppleva kulturen utanför klassrummet. Japan har så mycket att erbjuda. Du kan åka på dagsturer såväl som längre resor. Jag åkte bl.a. 1 vecka till Okinawa samt weekendresa till Miyagi Prefektur, Shizuoka, och Kansai. Under Kansai-resan träffade några vänner som jag inte sett på ett tag och gick till universitetet jag studerade på när jag senast var här i Japan. För dagsutflykter har jag åkt bland annat till Disneyland, Enoshima och Kamakura. Det finns givetvis fler ställen jag vill besöka såsom Hokkaido samt Kyushu vilket jag hoppas kunna besöka i framtiden.



Upplevelsen av att studera utomlands i ett år var riktigt lärorikt och roligt. Jag känner att min japanska har förbättrats och jag har kunnat få nya erfarenheter. Jag vill också tacka mina lärare, handledare, vänner, klasskamrater, International Affairs Division och International Education Center. Alla var hjälpsamma och mycket snälla. Tack vare Ochanomizu University kunde jag hitta ett jobb i Tokyo som jag vill börja jobba på från april. Japan känns som mitt hem nu.