

# Udvekslingsophold ved Ochanomizu Universitet

Københavns Universitet

Marie Olesen

Siden oktober 2022 har jeg været på udveksling på Ochanomizu Universitet. Denne gang var min tredje gang i Japan, så jeg vænnede mig hurtigt til livet i her. Da jeg først kom til Japan for fem år siden, besluttede jeg mig for at jeg ville lære Japansk, så jeg tog Japanstudier på Københavns Universitet, og fik derfor muligheden for at komme til Ochanomizu Universitet. Formålet med min tid på Ochanomizu var at studere japansk sprog og kultur, så jeg tog primært japanskundervisning.

Efter ankomsten til Tokyo den 1. oktober startede undervisningen med det samme, så det var hårdt i starten. I begyndelsen var der en masse dokumenter der skulle udfyldes og breve, alle skrevet på japansk, hvilket var ret overvældende. Men efter en månedstid var jeg faldet godt til.

Blandt den undervisning jeg tog, var jeg især interesseret i Seminar Japanese 3B og kanji-kurset. Der var et interviewprojekt i Seminar Japanese 3B, hvor alle de studerende interviewede folk inden for vores interesseområder. Min hovedfag er lingvistik, så jeg ville gerne interviewe en lingvistikforsker ved Ochanomizu University. Jeg er meget taknemmelig for at professor Tohru Nohguchi fra English Language and Culture Course for at have tilladt mig at interviewe ham. Efter at have skrevet interviewartiklen lavede vi i grupper en pjece. Jeg synes at det var en god udfordring at skulle udføre et interview, og der var mange mundtlige øvelser i undervisningen, så jeg fik også en masse udfordringer. Jeg vil gerne takke Shohei Nishizaka-sensei fra Seminar Japanese 3B. Nishizaka-sensei var også ansvarlig for sprogudveksling, og jeg fik derfor mulighed at tale japansk men en japansk studerende, Rika Ohashi. Jeg er glad for at have kunne forbedret mig meget inden for mit talte japansk.

I kanjiundervisningen var der en venlig og dygtig underviser, Kou-sensei. I undervisningen talte vi om interessante emner relateret til de kanji vi gennemgik. På dette kursus lærte jeg også en masse nye ord, hvilket hjalp til at udbygge mit ordforråd.

Jeg mødte også en masse venlige mennesker på Ochanomizu Universitet. Takket være disse mennesker har det været fire sjove måneder. Jeg var glad for at kunne møde mange nye venner. Det var også en interessant oplevelse at møde en masse mennesker fra hele verden.

Denne gang var min første i det japanske efterår og vinter. Det var godt for mit mentale helbred at se en masse smuk natur og flotte udsigter. Jeg havde forventet mere solrigt vejr i Japan om vinteren end i Danmark, og mine forventninger blev indfriet, da jeg i vinterferien tog på en 3-dags tur til byen Nikko. Jeg vil aldrig glemme synet af den klare vintersol, der skinnede ned på de sneklædte bjerge.

Til sidst vil jeg gerne takke alle de ansatte på Ochanomizu Universitet. Tak til min akademiske vejleder, Shin Moriyama, for at læse mine månedlige rapporter.

Jeg vil gerne takke mine undervisere for at holde interessante kurser. Jeg lærte en masse i undervisningen, og på grund af dette har jeg forbedret mig meget.

Tak til alle i Ochanomizus internationale afdeling for hjælp med de mange procedurer.

Mange tak til administrationen i Otowakan for altid at hjælpe mig, især da jeg fik corona og når jeg var i problemer.