

# Udvekslingsophold på Ochanomizu University

Københavns Universitet

Maya Svendsen

Hej, alle sammen. Jeg hedder Maya Svendsen, og jeg kommer fra Københavns Universitet i Danmark. Jeg rejste til Japan i slutningen af september, og jeg var ret nervøs. Jeg havde været i Japan én gang før, men ikke som udvekslingsstuderende. Men samme dag, jeg flyttede ind på Otowakan-kollegiet, mødte jeg så mange søde mennesker og jeg følte mig straks velkommen.

I løbet af de første par måneder af din udveksling vil du deltage i klasser, få venner, organisere dit kollegieværelse og etablere en rutine. Forandringerne var hårde, og jeg skulle vænne mig til det nye miljø, som var anderledes end Danmark. Men med støtte fra mine omgivelser faldt jeg gradvist til. I begyndelsen var jeg meget nervøs for at tale japansk, og jeg forstod ikke særlig meget. Men alle mine klasser var interessante, og jeg gjorde jeg mit bedste, selvom de til tider var svære. Jeg havde også timer på engelsk, hvor jeg fik mulighed for at snakke med japanske studerende, og jeg har

været på en klasseudflugt til et museum.

Jeg syntes også, at december var en god oplevelse. Jeg elsker jul, og jeg kunne nyde den specielle julestemning i Tokyo. Denne tid på året kan dog få dig til at savne din familie lidt.

Men jeg havde sjove planer for ferien og glædede mig til at få nye oplevelser med mine venner.

Jeg tog eksempelvis til Tokyo

Dome med mine venner og kørte i pariserhjul om aftenen. Det var rigtig sjovt.



Vi spiste også Kentucky Fried Chicken og kage for at fejre julen, hvilket var lækkert. Jeg tog derudover til Asakusa og Tokyo Skytree. Et tysk-inspireret julemarked blev afholdt uden for Tokyo Skytree, og jeg tog en masse billeder af de smukke omgivelser.

Jeg har haft nogle fantastiske måneder med nye oplevelser i Japan. Derudover, har jeg nydt mine gåture rundt i Tokyo. Jeg har set alt fra forskellige boligkvarterer til meget høje skyskrabere, templer, temabutikker- og caféer.

Min udveksling på Ochanomizu University er en oplevelse jeg altid vil huske, og en oplevelse jeg ikke ville være foruden. I den forbindelse, har jeg noget jeg gerne vil sige til dem, der har været en del af min rejse.



Tak til min vejleder, professor Carroll, for at læse det månedlige anmeldelsesark. Tak til frøken Iwasaki og frøken Ohno fra den internationale afdeling for at tage sig af de forskellige procedurer. Tak fordi I har støttet mit studie i udlandet. Tak til min tutor, Aya-san, for din støtte og vejledning. Tak til mine undervisere, for jeres interessante lektioner. Tak til ledelseskontoret i Otowakan for at hjælpe mig, når jeg havde spørgsmål. Til sidst vil jeg gerne takke de venlige udvekslingsstuderende, og de venner, jeg har mødt i Japan. Det har været en fornøjelse at lære jer at kende, og det ville ikke have været det samme uden jer. Mange tak.

Må I få en masse gode oplevelser fremover.