

Hej allesammen. Mit navn er Elif Sabedin. Jeg er i øjeblikket ved at studere japansk på Danmarks Universitet. Det var svært at få visum på grund af Coronas indflydelse. Det var meningen, at jeg skulle til Japan på andet semester, men jeg udsatte det mange gange, fordi semesteret var aflyst. Men med hjælp fra Ochanomizu Universitets personale studerede jeg i udlandet på nuværende tidspunkt. Mange tak til min akademiske rådgiver, Dr. Allen David, for at læse det månedlige anmeldelsesark. Også tak til Dr. Hagiwara og Dr. Matsuda for at støtte mig. Til sidst vil jeg gerne udtrykke min oprigtige tak til de lærere, der har ansvaret for de timer, jeg tog i dette semester.

Jeg vil gerne introducere oplevelsen af at studere i udlandet som udvekslingsstudent i løbet af dette ene semester. For mig er det ikke første gang, jeg studerer japansk, og jeg har studeret på Shinagawa Women's Academy for syv år siden. Det er et stykke tid siden, men meget af mit liv i Japan er forblevet det samme, så der var ikke mange uventede situationer. En af grundene til, at jeg ville vende tilbage til Japan, var at skrive en afhandling på tre sprog i forhold til akademisk arbejde. Jeg studerede koreansk og kinesisk i omkring et år, så nu vil jeg forbedre min evne til at tale flydende japansk. Derfor valgte jeg Ochanomizus forskellige klasser såsom mellemliggende grammatik, komposition og kulturstudier. Det siges ofte, at "japansk er for svært!" Der er bestemt mange vanskelige steder. Derfor gjorde jeg mit bedste for at forstå de forskellige opgaver, der foregik i klassen. Jeg skulle lave både håndskrift, computer, samtale og diskussion på japansk. Jeg tror også, det er nyttigt at studere japansk sprog og japansk kultur sammen, fordi det er nemt at finde interesse i det i forhold til kultur forståelse. Den eneste udfordring der såsom var er at jeg aldrig har studeret AHL's "active learning class". Dette var meget nyt for mig, men det var stadig meget interessevækkende at arbejde med.

For 7 år siden boede jeg hos min værtsfamilie, så udgangsforbuddet for at tage steder hen var tidligt. Men i mit liv i Japan denne gang tog jeg mange attraktive steder hen. Et af mine nye yndlingssteder, jeg fandt, var Shin-Okubo. Jeg vidste ikke, at Korea Street kun var 20 minutter fra universitetet. Det var meget sjovt at træde ind og se en masse nye steder, jeg aldrig har oplevet i Japan. Den næste oplevelse er så vigtig for mig, så jeg ventede med at sige dette sidst. Japan er bestemt et vidunderligt land, men takket være de uvurderlige mennesker, jeg mødte, hver gang jeg tog til Japan, giver dette land meget mening for mig. Takket være dem blev jeg opslugt af Japan, og jeg ville virkelig gerne tilbage for at se dem alle. Jeg vil også gerne takke alle de mennesker, der har støttet mig indtil videre i løbet af året.

Mange tak, Dr. Allen David. Jeg var glad for at vide, at jeg kunne få hjælp i en alvorlig situation. Ms. Hagiwara tak fordi du tog dig af udvekslingsstuderende. Mange tak for at undervise i praktisk japansk i lærerklassen. Mange tak til professor Mr. Matsuda for at lære os om japansk kultur. Det var meget sjovt og interessant at have et andet perspektiv på det japanske samfund. Mange tak International Affairs Division og International Education Center. Hvis jeg ikke forstod alt, var jeg meget lettet over at få hjælp. Jeg var i stand til at tale med kollegiets leder om mine bekymringer, og det var betryggende. Jeg er taknemmelig for, at jeg mødte meget søde mennesker og lærte meget. Jeg vil tilbage til Japan en dag. Dette afslutter mit oplæg. Mange tak.

Her er følgende billeder for dette semester:







