

Min oplevelse på Ochanomizu Universitet

Københavns Universitet

Frida Selvig-Hansen

I begyndelsen af 2022 da jeg forberedte mig på, at tage på udveksling, så vidste jeg ikke hvorvidt om jeg kunne tage afsted eller ej på grund af Corona. Men til min store overraskelse, så blev jeg i stand til at tage afsted som udvekslingsstuderende i slutningen af marts måned. Oven i det, så var jeg så glad for at rejse sammen med 2 klassekammerater fra Københavns Universitet. Det blev så meget nemmere at væne sig til livet i Japan fordi jeg var på udveksling med to venner.

To uger efter jeg at jeg flyttede ind på Otowakan kollegiet, så begyndte timerne på Ochanomizu Universitetet. I begyndelsen var jeg meget nervøs. Årsagen var, at jeg næsten aldrig havde chance for at tale japansk hjemme i Danmark. Men alle var så venlige, så det var slet ikke noget problem. Mine timer har været interessante og jeg er utrolig heldig at jeg har kunne blive undervist af sådan nogle dygtige lærer. Selvom at det var svært at der slet ikke blev brugt engelsk i timerne, så hjalp det mig meget til at lære japansk.



Jeg har haft nogle fantastiske oplevelser i de 4 måneder jeg har boet i Japan. Jeg har rigtig godt kunne lide, at besøge de mange shinto helligdomme, buddhistiske templer og museer der er i Tokyo. Jeg har taget til Tokyo dome og set en baseball kamp, hvor jeg så en kamp mellem Karperne og Kæmperne. Det var Karperne der vandt. En anden dag så spiste jeg chanko og tog

bagefter ind og så en Sumo kamp. Men frem for alt har jeg nydt mine gåture i Tokyo. Jeg har set alt fra boligkvartere til skyscrapere i Ginza.

I Goldenweek så tog jeg sammen med mine venner til Kyoto. På den rejse fik jeg chancen for at bl.a. se Kejserpaladset i Kyoto, Fushimi Inari-helligdommen og Kiyomizu-dera templet. Jeg tog en dagstur til Nara, hvor jeg prøvede at fodre rådyrene kikse man kan købe specielt til dem, men ærligtalt så havde Naras rådyr ikke særlig meget lyst til at spise dem. En anden dag så tog jeg ud til Kinosakionsen, en smuk by

der ligger ved kysten i den vestlige del af Japan i Hyogo prefektur. Det er fedt at lære japansk i klasseværelset, men det er når man rejse og bruger sproget i praktisis, at ens moral bliver løftede.



Jeg har lavet kulturel udveksling med Japanere. Jeg har fået mange Japanske venner og har taget til en fest holdt i min ven Kentas hus, hvori Kentas far var utrolig sjov. I begyndelsen var jeg meget genert men efter at have spist og drukket noget alkohol blev jeg lidt efter lidt mere åben. Det er et godt minde. Jeg har også øvet japansk og engelsk sammen med min veninde Minami. Vi har mødtes adskillelige gange

imens jeg har været i Japan. Mine Japanske venner er utrolig værdifulde når det kommer til at lære japansk.

Til sidst, mange tak til alle mine fantastiske undervisere. Jeg har nydt alle vores timer sammen. Til min supervisor Moriyama, vil jeg gerne sige mange tak for at bekræfte mine mails hver måned også selvom der har være travlt. Jeg modtog venlige svar hver eneste gang. Jeg vil gerne sige tak til Otowakan folkene for at hjælpe mig med at forstår de forvirrende regninger og dokumenter, jeg fik tilsendt. Sidst men ikke mindst, vil jeg sige tak til Ono fra det internationale kontor. Uden din hjælp kunne jeg ikke komme på udveksling. Tusind tak.