

Min historie om mit studieophold i udlandet er ret lang og kompliceret. Som mange andre skulle jeg have været i Japan meget tidligere. Men på grund af Covid-19 måtte jeg udsætte min rejse til forårssemestret. Oprindeligt havde jeg næsten opgivet at komme til Japan, da der ikke havde været nogle nyheder i januar. De fleste af mine klassekammerater fra mit universitet havde allerede aflyst deres udvekslingsprogrammer, da Københavns universitet ikke tillader onlineundervisning, når man laver udvekslingsprogrammer. Måske var det håb, eller måske var det stædighed, men jeg besluttede mig for at vente og se. Jeg tror aldrig, jeg har været helt så stresset som i de 3 uger, jeg skulle lave rejseplaner til Japan. Jeg ville have været i stand til at komme hertil uden hjælp fra mine medstuderende fra København.



Alt i alt har mine erfaringer med at studere i Japan været gode. Selv om det til tider var stressende og svært, lærte jeg meget af undervisningen. Jeg har kunnet øve mig i at tale japansk i forskellige situationer, og jeg synes, at jeg er blevet en smule bedre. Takket være de søde lærere har jeg været i stand til at forbedre mit japansk. Selv om det nogle gange er svært, føler jeg, at jeg kan gøre mit bedste sammen med alle. Takket være min lærer har jeg kunnet tale med andre studerende og lære lidt mere om Ochanomizu-universitetet. Min tutor har hjulpet mig med mange ting og har endda lært mig,

hvordan man laver Takoyaki. Selv om jeg ikke er særlig god til at bage, gjorde jeg mit bedste for at lave en kage, der er populær i Danmark.

Da jeg først kom til Japan, besluttede jeg, at jeg ville se mange forskellige ting, så jeg tænkte at jeg ville gå noget mere, for at se mange interessante steder. Det ville have været hurtigere at tage toget,



men så ville jeg ikke kunne opleve så meget af Japan. Et af de første steder, jeg gik til var Nakano Broadway, et sted som jeg først besøgte på min første tur til Japan. Det er et unikt sted med en masse interessante butikker, det var meget nostalgisk. Jeg gik også til andre interessante steder, såsom Ikebukuro, Shin Okubo og Akihabara. Foråret i Japan er meget smukt, og jeg kan huske, at

jeg tænkte "jeg er glad for, at jeg kom til Japan".

Jeg taknemmelig for at havde kunne komme til Ochanomizu-universitetet som udvekslingsstuderende. Selv om det til tider var svært, havde jeg mange gode oplevelser. Tak til Hagiwara og Matsuda for altid at være venlige og hjælpsomme. Tak til det internationale udvekslingskontor, jeg ville ikke have været i stand til at komme til Japan uden deres hjælp. Og til sidst tak til min tutor for altid at være så venlig og hjælpsom.